

## **In memoriam Mill Hill father Kees Groenewoud**

Kees begon na zijn priesterwijding in 1970 in Busowa in Oeganda eerst als jeugdleider en in 1973 als pastoor. In 1977 moest hij vanwege zijn kritische houding over Amin het land uit.

In Nederland kwam hij in het Mill Hill promotieteam in Roosendaal om met Piet Hosman voorlichting over de missie te geven. Zo kwam hij ook in Pauluskerk om te vertellen over het Rubaga Students Centre, dat toen al 5 jaar door onze kerk gesteund werd.

In 1982 keerde hij terug naar Oeganda. Bisschop Willigers benoemde hem als jeugdleider voor het hele bisdom Jinja. Kees heeft het Rubaga Students Centre (het oude paleis van de bisschop) uitgebreid tot 50 slaappleatsen, zodat het geschikt was voor de weekendseminars voor scholieren en de doordeweekse trainingen voor plattelands jongeren. Hij had hele slimme constructies voor de stapelbedden bedacht, zodat ze ook als kast konden dienen.

Hij heeft de Diocesane Jeugdraad opgericht. Hij hechtte eraan, dat de raad, die gekozen werd uit de jeugdleiders in de parochies, even veel meisjes als jongens telde. Bij het recente bezoek van Fr. Ben aan hem was hij blij om te horen, dat dat nog steeds zo was en dat de voorzitter een vrouw is. Ook was hij blij om te horen, dat de trainingen voor jongeren op het platteland voor het houden van kleinvee en het bakken van stenen nog steeds door zijn Old Boys Networks gegeven worden. Vanuit een potje doneerde Kees voor deze trainingen aan het centrum voor de komende 5 jaar €5000 per jaar.

Ook gaf hij op het centrum training aan seminaristen. Fr. Ben, die ook les van Kees had, herinnert zich nog zijn motorrijlessen. Pas als je over een termietenheuvel kon scheuren was je geslaagd.

In 2001 heeft Kees de jeugdleiding overgedragen aan Oegandese priesters. Zijn auto, een 4wd pick-up, die hij gekregen had van donateurs, bleef bij het centrum. Zelf heeft hij zich toegelegd op de opvang en scholing van straatjongeren in Jinja. Daarvoor had hij met de gemeente en alle kerken een netwerk opgericht, dat goed functioneerde.

In 2007 keerde hij om gezondheidsredenen terug naar Nederland. Wel zorgde hij, dat het straatjongerenproject door ging met zijn financiële steun en dankzij de inzet van Paul en Willem. In onze parochie ging hij een keer per jaar in september voor tijdens het Jinja weekend. Alleen een keer kon hij niet komen wegens een heftige hypo in 2007. Juist toen kwam het Jambo koor voor hem naar Capelle om zijn 25 jarig contact met Capelle te vieren. Vanuit het ziekenhuis wist Kees te regelen, dat de Mill Hill fathers Piet Korse en Frans Kwik voor gingen. Toen het Jambo koor in 2013 opnieuw aanwezig was vanwege 40 jaar Capelse steun voor het centrum, kon Kees wel voor gaan.

Vorig jaar september is Kees vanwege zijn gezondheid voor het laatst in Capelle geweest en hebben de donateurs afscheid van hem genomen. Hij kon nauwelijks vooruit komen, maar als hij preekte spatten de vonken er weer vanaf en hadden we weer een recordcollecte voor Jinja.

Foto: Fr. Ben op bezoek bij Fr. Kees met de werkgroep Missie & Ontwikkeling

Vlak voor zijn dood heeft zijn Oegandese opvolger als diocesaan jeugdleider Fr. Ben nog een bezoek bij hem gebracht in Spanbroek. Kees had het halfjaar rapport van Fr. Ben goed gelezen en stelde Fr. Ben kritische vragen, die hij tot vreugde van Kees goed kon beantwoorden. Na het gesprek zei Kees dat hij alle vertrouwen had in Fr. Ben als jeugdleider. Hij gaf hem zijn gitaar, zijn kelk en pateen mee om te gebruiken in het Rubaga Students Centre.

Tijdens een overvolle afscheidsviering 2 weken voor zijn overlijden bedankte Fr. Kees speciaal de donateurs uit Capelle voor hun trouwe steun aan het centrum. Naar het voorbeeld van Bonny Ibanda, die bij het overlijden van zijn dochter Neeltje (Kees zijn petekind) God dankte, dat hij Neeltje 7 jaar als dochter had, zo is Kees dankbaar voor het leven, dat hij mocht leven. Kees is begraven in zijn geboorteplaats Hoogwoud.

Werkgroep Missie & Ontwikkeling